



Moin, moin!

door Anneke Menting

Op vrijdag 2 november jl. was het zover. De vereniging ging in het kader van het derde lustrum een reis maken naar het vuurtoreneiland Borkum. In alle vroegte troffen we elkaar in de Eemshaven. Aan boord van de veerboot werden we ontvangen met koffie en appeltaart. Dat was een goed begin! De tocht naar Borkum begon mistig en die mist zou ons een groot deel van de dag gezelschap houden. Daardoor kwam het dat we tijdens de rondrit over het eiland, ondanks de uitgebreide uitleg van onze gids van de omgeving nog niet erg veel meekregen. Wel leerden we dat je elkaar op Borkum begroet met moin, moin!

Ons eerste bezoek op Borkum gold het lichtschip Borkumriff. Daar werden we rondgeleid door een jongeman die veel van de geschiedenis wist te vertellen. Hij was dienstweigeraar en de rondleidingen op het schip was zijn vervangende

dienstplicht. Hij kweet zich prima van die taak.

We logeerden in een gezellig hotel waar in de avond na een welkomstborrel, het diner, een lezing van Gregor Uhlisamer over de kustverlichting rond Borkum, een bezoek kon worden gebracht aan de grote vuurtoren. Het is heel bijzonder om in het donker op de omloop van een vuurtoren te staan. Je ziet dan ook het licht zoals het bedoeld is.

Het was nog een hele klus om de lichten om ons heen te herkennen maar, in elk geval Schiermonnikoog is door iedereen gezien.

Op zaterdag werd een bezoek gebracht aan het Heimatmuseum, de oude vuurtoren en in de middag aan de kleine of elektrische vuurtoren, waar bovenstaande groepsfoto werd gemaakt.

De zondag werd door iedereen op eigen wijze ingevuld. Er werd gefetst, gewandeld en gewinkeld totdat het tijd was om de trein te pakken naar de boot die ons terugbracht naar het vaste land van Groningen.

Het was gezellig op Borkum. Moin, moin!